

Katy Perry ~ By the grace of God

INLEIDING ~ genade als enige uitweg

Samenvatting (vanuit het perspectief van Katy Perry)

Door dat mijn man van mij scheidde raakte ik emotioneel in de knoop. Zo erg dat ik geen energie meer over had en er over dacht om zelfmoord te plegen. Ik dacht dat alles mijn schuld was. Maar dankzij de genade van God, dat was het immers het enige wat nog over was heb ik weer kunnen opstaan en kunnen doorgaan. Mijn zus was het middel dat God gebruikte om mijn hoofd boven water te houden toen ik werd overspoeld door verdriet. De genade van God leerde mij dat ik een geliefd mens ben en zo kan ik nu ook weer naar mijzelf kijken als ik in de spiegel kijk. De waarheid van de genade maakte mij vrij. Ik wilde niet dat de Naam en faam van de liefde door het slijk gehaald zou worden door mijn zelfmoord.



MUZIEKBIJBEL

SONGTEKST

Was 27 surviving my return to Saturn
A long vacation didn't sound so bad

Was full of secrets locked up tight like iron melting

Running on empty, so out of gas

Thought I wasn't enough and I wasn't so tough
Laying on the bathroom floor
We were living on a fault line
And I felt the fault was all mine

Couldn't take it any more
By the grace of God (there was no other way)
I picked myself back up (I knew I had to stay)
I put one foot in front of the other and I
Looked in the mirror and decided to stay
Wasn't gonna let love take me out
That way

I thank my sister for keeping my head above the water
When the truth was like swallowing sand
Now every morning
There is no more morning oh I
Can finally see myself again

I know I am enough
Possible to be loved
It was not about me
Now I have to rise above
Let the universe call the bluff
Yeah the truth will set you free

By the grace of God (there was no other way)
I picked myself back up (I knew I had to stay)
I put one foot in front of the other and I
Looked in the mirror and decided to stay
Wasn't gonna let love take me out

That way no
There ain't no
Not in the name of love
In the name of love (in the name of love)
That way

There ain't no
I'm not giving up

By the grace of God
I picked myself back up
I put one foot in front of the other and I
Looked in the mirror (looked in the mirror)
Looked in the mirror (looked in the mirror)

By the grace of God (there was no other way)
I picked myself back up (I knew I had to stay)
I put one foot in front of the other and I
Looked in the mirror and decided to stay
Wasn't gonna let love take me out
That way

Videoclip bekijken: <http://www.youtube.com/watch?v=cUS5bIKRe8s>

MUZIEKBIJBEL

GESPREKSVRAGEN

- Zijn er in jouw leven relaties stuk gegaan waar je veel pijn van hebt (gehad).
- Begrijp jij dat een relatie die stuk gaat zo'n pijn doet dat iemand geen zin meer heeft in het leven van alledag.
- Herken jij de ervaring van Katy Perry dat zij zich op het diepste punt van haar leven door Gods genade gered weet.
- Hoe denk jij over jezelf als je in de spiegel kijkt ?
- Wie helpt jou als je overspoelt wordt door verdriet ?
- Hoe kun jij iemand helpen die overspoelt wordt door verdriet ?
- Kun jij uitleggen waarom Katy Perry zelfdoding als een aanval ziet op de waarde van liefde ?

BIJBELTEKSTEN

Gered van de dood (koppeling met onderstreepte zinnen in de liedtekst van Katy Perry).

Psalm 32:3

Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend leed ik, de hele dag.

Psalm 116:3-4

"Banden van de dood omknelden mij, Angsten van het dodenrijk grepen mij aan, Ik voelde angst en pijn. Toen riep ik de naam de Heer: 'Heer, red toch mijn leven!'"

Als David en Katy Perry met in elkaar in gesprek zouden gaan over hun teksten wat zouden ze elkaar vertellen denk je?

Waar in de liedtekst is een verwijzing te vinden naar onderstaande uitspraak van Jezus uit Johannes 8: 31,32

"Als gij in Mijn Woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij, en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal U vrij maken."

Hoe heeft Katy Perry deze bijbeltekst begrepen en toegepast in haar leven ?

EXTRA ACHTERGROND (ALLEEN VOOR DE DOCENT)

Katy Perry is voor jongelui bekend als 1 van de supersterren. Zij is geboren in een domineesgezin en is haar zangcarrière begonnen als gospelartiest met de naam Katy Hudson. Door haar hele carrière heen blijft haar achtergrond meekomen. In het nummer *Who am I living for* gebruikt ze de bijbelse koningin Esther als vergelijkingsmateriaal voor haar eigen “koninklijke” leven en haar verantwoordelijkheid daarin. Het nummer *by the grace of God* is ook autobiografisch. Het is ontstaan uit een persoonlijk drama. Haar man is van haar gescheiden door het sturen van een sms. Dit kwam zo hard binnen dat ze het niet kon verwerken en zelfmoord overwoog. In het lied hint ze ook naar de club van 27 “was 27 surviving my return to Saturn”. Deze “club” bestaat uit popartiesten die overleden zijn op hun 27 ste. Amy Winehouse hoort bijvoorbeeld in dat rijtje thuis. Gelukkig is ze heel goed ondersteunt door haar zus. In het lied bedankt ze daar ook voor. “I thank my sister for keeping my head above the water”.