

Andre Hazes

- 1) Eenzame kerst (zelf geschreven door Andre)
- 2) De Heilige stad

Link naar het lied op Youtube + tekst: <https://muzikum.eu/nl/andre-hazes/eenzame-kerst-songtekst>

Tekst: eenzame kerst

Songteksten

Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren.
De straf die ik verdiend heb zit ik uit.
Ik stal voor ons gezin,
maar dat had toch geen zin.

Want jij viert nu kerstfeest met een ander.
Hoe heb je mij zo snel kunnen vergeten?
Waarom zit er nu een ander op mijn stoel?
Ik ben zo eenzaam hier, in die koude kille cel.

Kan jij echt niet begrijpen wat ik voel?
Nu zit je bij de kerstboom met een ander.
Mijn kinderen die zingen Stille Nacht.
Ja stil zal het voor mij zeer zeker wezen.

Met niets dat mijn verdriet verzacht.
Mijn medemensen kregen een pakketje.
Met de kerstwens "Vader kom toch gauw weer thuis"
Ik kreeg de mijne niet, dat doet me veel verdriet.

Niet welkom zijn in je eigen huis.
Misschien mag ik mijn kinderen nog wat geven.
Wat geven uit het diepste van mijn hart.
Vergeten kan ik niet, daarom dit kerstfeestlied.

Een lied zo vol met smart.
Voor mij zullen hier geen kaarsen branden.
Ik voel mij als een kerstboom zonder piek.
Ik voel me zo alleen, waar moet ik straks toch heen.

In gedachten hoor ik kerstmuziek.
Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren.
De straf die ik verdiend heb zit ik uit.
Ik stal voor ons gezin, maar dat had toch geen zin.

Want jij viert nu kerstfeest met een ander.
Misschien mag ik mijn kinderen nog wat geven.
Wat geven uit het diepste van mijn hart.
Vergeten kan ik niet, daarom dit kerstfeestlied.
Een lied zo vol met smart.

- Extra Uitleg bij het lied van Andre Hazes begint met de wereldberoemde melodie van Stille nacht en hieronder staat de tekst van stille nacht.

(Davids Zoon die in het lied hieronder word genoemd is Jezus Christus – de redder van zonden – geboren in Bethlehem.)

Liedtekst

Stille nacht, heilige nacht,
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht,
vreed' en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Hier kan stille nacht beluisterd worden: <https://nederlandzingt.eo.nl/artikel/2016/12/stille-nacht-heilige-nacht>

3) De Heilige stad

Muzieklink: <https://www.youtube.com/watch?v=6YtSjYDpr1c>

Songteksten

Nog zweeft voor mij dat droombeeld dat mij zo zeer bekoord
Ik zag de stad Jeruzalem `k stond aan de tempelpoort
De kinderstemmen zongen hun jubellende lied
Tezamen met de engelen op hemels melodie
Tezamen met de engelen op hemels melodie

Jeruzalem Jeruzalem open die poorten weer
Hosanna voor uw koning Hosanna tot zijn eer

Mijn droom gezicht vervaagde een ander beeld verscheen
Maar zonder kinderstemmen `t was donker om mij heen
De ganse scheppingen zuchten en op Calvaries top (Golgotha)

In ademloze stilte rees hoog het kruisbeeld op
In ademloze stilte rees hoog het kruisbeeld op

Jeruzalem Jeruzalem poort naar de engelen stem
Hosanna voor uw koning Hosanna zegent hem

En daarna kwam een nieuw gezicht dat alles overtrof
De heilige stad verrees weer vernieuwd tot God(es) lof
De straten waren zuiver goud en door haar paard een koord
Zag ik de uitverkorenen geroepen naar Gods woord
De zon scheen niet meer overdag de maan niet meer bij nacht
Want God was zelf hun allerlicht hun heerlijkheid en kracht
Want God was zelf hun allerlicht hun eerlijkheid en kracht

Jeruzalem Jeruzalem zing zing op blijde toon
Hosanna voor uw koning nu eeuwig voor zijn troon
Hosanna voor uw koning nu eeuwig voor zijn troon

Vragen?

wilbrandrakhorst@gmail.com